



Bezoek onze vacaturebank

NAAR DE
VACATUREBANK >

nd



Brief aan student: ga op zoek naar wat een betekenisvol leven is

Je zult deze week maar begonnen zijn met studeren. Niet vaker was de start van een studieseizoen zo chaotisch als nu. Het laatste jaar van het leenstelsel, woningnood en wijdverbreide en diepgaande klachten over het falen van universiteiten en hogescholen in deze tijd. Zonde, want jij, student, hebt nu vooral ruimte nodig.

Gerko Tempelman, Jurjen de Bruijne en Marleen Blootens • Tempelman is voorganger van STROOM Amsterdam; De Bruijne is voorganger van Hebron Amsterdam; Blootens studentenpastor bij de PKA/NEWConnective

🕒 7 september 2022, 17:59



Studenten op de campus van de TU Eindhoven, aan het begin van het nieuwe academiejaar, eerder deze maand. Drie voorgangers schrijven aan de nieuwe student: 'Dit stuk is bedoeld om je één ding mee te geven: de twintiger jaren zijn de

Je staat aan het begin van veruit de meest formerende jaren van je leven. Je persoonlijkheid, je interesses, je inkomensschaal, je (gender)identiteit, je partnerkeuze en je levensbeschouwing: in de meeste gevallen leg je ze in de komende jaren vast. Waanzinnig! Je hebt de touwtjes voor de rest van je leven in handen. Datgene wat je nu interessant vindt blijft je je leven bij (en datgene wat je nu verwaarloost, krijg je niet makkelijk meer terug). De mensen, groepen en netwerken met wie je je nu omgeeft, bepalen hoe je de rest van je leven eruit ziet. Twintiger-zijn is een dot van een kans.

En dan nu het slechte nieuws. Je moet het zelf doen.

Weiger stress om geld jou te laten bepalen wie je bent. Weiger. Neem de tijd.

Universiteiten en hbo-opleidingen zijn cijfer- en diplomafabrieken geworden. Het neoliberale tijdperk schiep een alles doordringende cultuur van efficiëntie met praktisch geen ruimte voor levensbeschouwing en zingeving. De afgeschafte studentenbeurs voegde er een loodzware financiële verantwoordelijkheid aan toe. De overgrote meerderheid van studenten woont, vaak noodgedwongen nog thuis. Zonde, want zo mis je de kans om je onafhankelijk van je ouders te ontwikkelen. Natuurlijk, er zijn heus initiatieven die proberen je een stap verder te helpen, maar ze zijn schaars in een wereld die erop is afgestemd je een radartje te maken in een bloedeloos systeem van efficiëntie. Je moet zelf op zoek.

Het Trimbos-instituut trekt al langer aan de bel: tachtig procent van de studenten voelt zich eenzaam. Suïcidegedachten stegen met vijftien procent. En dertig procent van de studenten dealt met angst of depressie. Studenten zijn op drift - maar de tijd en ondersteuning om met deze thema's aan de slag te gaan ontbreekt veelal, je krijgt er immers geen studiepunten voor. 'Hoger onderwijs, doe er wat aan!' roept het Trimbos. *Keep on dreaming*, zeggen wij - er is geen enkele reden te denken dat dat gaat gebeuren.

Deze samenvatting van ellende is niet bedoeld om jou als student alvast de put in te praten. Alsof je niet al genoeg druk ervaart. Dit stuk is bedoeld om je één ding mee te geven: de twintiger jaren zijn de grootste kans van je leven. Vul ze niet met stress, maar ga op zoek naar wat een betekenisvol leven is.

loop feestjes af

Wie wil je zijn? Hoe? In een geautomatiseerde wereld begint het antwoord met verzet. Weiger stress om geld jou te laten bepalen wie je bent. Weiger. Neem de tijd, probeer studies uit, maak misstappen, volg bijvakken en leen als het nodig is geld bij. Je hebt nog een leven lang om mee te draaien in de productiemachine van de economie.

Verbind je aan anderen – in de eerste plaats aan medestudenten. Zoek ze op, doe overal aan mee, loop feestje af en praat met iedereen. Vooral met mensen die volstrekt anders in het leven staan.

Verlies je geloof en vind het terug op onverwachte plaatsen. Laat je bevragen en heb het lef om nieuwe antwoorden te zoeken. Als je je geloof nu laat liggen, ben je het later kwijt.

Vergeet niet dat de wereld groter is. Verbind je aan de stad. Achter de schil van succes en bloei, is de stad vol met sociale armoede, economisch leed en spirituele leegte. Leer je nu verbinden met anderen, stuur je leven een betekenisvolle kant op.

Natuurlijk, uit de mond van drie dertig+-dominees klinkt dit makkelijk. Je hoeft het ook niet van ons aan te nemen. Beter is het als je je verbindt aan onze kerken. Daar kom je mensen tegen die je scherpen. Omdat ze ervaring hebben met de studentenwereld. Of juist niet. Mensen die je uit de waan van alledag trekken. Die jou kunnen helpen om uit te zoomen en te worden wie je bent. Tegen wie je kunt opkijken of tegen wie je je kunt verzetten.

Ja, we preken voor eigen parochie, maar zulke intergenerationele en verbindende plekken bestaan er bijna niet meer in de hedendaagse stad. Zoek ze op, je hebt ze nodig

(en zij jou!). Neem het heft in eigen handen. De persoon die je nu wilt worden, gaat je leven lang mee.